

"על המחנך לדעת כי הוא עוסק עם נשמות קדושות"

דברי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א בכינוס ראשי ישיבות לצעירים בבני ברק

מאת כתב 'המבשר'

מאות ראשי ישיבות ומר"י ציצי תורה לצעירים התכנסו אתמול בבוקר לשעת ארוכה של קורת רוח בכינוס מיוחד שנערך ע"י ועד ראשי הישיבות לצעירים בא"י, אשר עסק בנושא "להתענג על די" – העדוה להתמודדות עם נסיונות התקופה, ובו זכו לש" מיצת משא החיטך ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ומשאות חינך ממי הנאן רבי ברוך מירכי אורחי שליט"א והנאן רבי מיכל וילבר שליט"א, במלך ציפורי קלאס וירצין בבני ברק.

"המחנך צריך לדעת שהוא עוסק עם נשמות, שכל אחד מהם יכול להיות ת"ח גדול שיוכל להשפיע על כל העולם בתורה שלו וביר"ש שלו וכי מידות הטובות שלו, וח"ו אם יהיה להיפך", דברים אלו עמדו במרכז משאו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א.

עוד אמר בהמשך דבריו כי "יש להיזהר לא לצעוק עליהם סתם, כמו שידוע שיש לפעמים שכן אדם קצת מתרגז, אבל או הוא צריך לזכור עם מי הוא מתעסק. עם ילדים, עם נשמות, שכל אחד מהם יכול להיות גדול בתורה ויראה, כל אחד ממש, וכמעט שאי אפשר לומר על בודד זה לא, ועל בחור זה לא, אין דבר כזה אלא כל אחד ממש. ונקווה באמת שכל אלו שמתעסקים בהם, שהתלמידים יצליחו, שכולם ילכו בדרך ד' ובמידות טובות.

"אני רגיל להביא דוגמא ממה שכתוב בגמרא, שמינים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלושים מהם ראוין שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו, אלא שאין הדור ראוי לכה, שלושים ראוין שתעמוד להם חמה כמו יהושע בן נון, עשרים בינוניים גדול שבבילם יונתן בן עוזיאל, קטן שבבילם רבן יוחנן בן זכאי, והגמרא מביאה מה

היה רבי יוחנן בן זכאי שהיה יודע כל כך הרבה תורה, וההנהגה על היה הקטן שבבילם, והנהגה על יונתן בן עוזיאל לא ידוע מי היו התלמידים שלו, אבל רבי יוחנן בן זכאי העמיד את התורה, ור"י עקיבא וכל התנאים גדולים ביותר היו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, א"כ מי המשיך תורה בבבל ישראל? רבי יוחנן בן זכאי, והוא הרי היה הקטן שבכולם.

"ולכן צריך כל אחד לדעת דבר זה שהוא עובד עבודת קודש עם נשמות קדושות, ולא סתם עבודה כמו שאחד עושה שולחן או ספסל שאין בהם נשמה, כאן זה נשמות, נשמות קדושות של כלל ישראל, ואי אפשר לדעת מה יצא מכל תלמיד, ותסלחו לי כי אולי אני ח"ו מאשים אתכם ואתם באי סת לא כך, אבל אני חוזר על זה בכל זאת, כי בכל פעם יש מזה חיזוק, וצריך להתחזק שבזמן שהוא עובד יזכור שהוא לא עובד אלא הוא עוסק עם נש-

מות קדושות שכל אחד יכול להיות ת"ח גדול מאד. רבי יוחנן בן זכאי היה קטן שבתלמידים ואף שבבילם תלמידיו הלל הזקן לא היו ילדים קטנים, אבל בכל זאת כמו שהיה עם אנשים גדולים אלו, כך גם עם כל תלמיד.

"וידועים סיפורים כאלו אפילו בדורות האחרונים, שהיה תלמיד שהיה קצת טובב ואחר כך הוא נהיה גדול ביש"א, ואם אחד עושה מעשה שוכבות ודאי שצריך להגיב לו על זה, אבל כשמגיבים צריך להגיב בזהירות וח"ו לא לעשות יתר על המידה, שהילד יתבייש מזה ואח"כ או ואבי מו יכול לצאת מזה, שיעוב את התורה, כמו שבאמת היה בכמה מקרים.

"והקב"ה יעזור שכל אחד מכם יצליח לחנך את הילדים על דרך התורה ויראת שמים וכל אחד יזכה להיות מאושר ע"י שהעמיד תורה בישראל ויזכה לכל טוב, אמן סלה".